

61 Jaar woonde ik in de flat “de Noostraat 105“ in IJmuiden

Een verhaal van de nu 93 jarige Ivonne de Lang/Schardijn

“In 1954 kwam ik met mijn man Arthur de Lang en mijn 3 kinderen Victor 6 Alice 4 en Valeria 3 van uit Indonesië naar Nederland. We kwamen in een pension in Haarlem. Na enkele maanden kregen wij een flat aangeboden in de Noostraat 105 in IJmuiden. Hier begonnen wij aan ons nieuwe leven in een land die we alleen kenden van uit de geschiedenis boekjes. De kinderen gingen hier naar school en later naar hun werk. Hier zijn nog 2 meisjes geboren Veronique en Anastasia. Vele jaren gingen voorbij net als in andere gezinnen waren hier ook goede en slechte tijden. Er was altijd wel wat in de flat te doen bv verjaardagen de 4 meisjes waren hier uit getrouwd het was altijd de zoete inval menig vriend vriendin of kennis kon mee naar huis, en meestal kon je nog blijven eten. Toen kwam daar het bericht dat de flat gerenoveerd moest worden het was niet meer van deze tijd na diverse malen uitstel ging men er in 2015 aan beginnen in overleg met de kinderen is er toen besloten andere woonruimte te zoeken. Dit werd gevonden in het appartementen complex Sam Vlessinghof gelijkvloers met een tuintje.”

In tussen was de renovatie in volle gang en we zagen de flat week na week zijn andere gedaante krijgen. Nu in 2018 zijn ze zo ver dat ze weer bewoond gaan worden een deel met oud bewoners en een deel met nieuwe bewoners. Bij mijn moeder was nog steeds een verlangen om weer terug te keren in haar oude woning en hoe wij het ook brachten dat het geen optie meer was bleef dat verlangen.

Ik besloot om contact op te nemen met het Woningbedrijf Velsen beheerder van deze flat. Ik had een verzoek of het mogelijk was dat mijn moeder nog een keer in haar oude woning kon kijken, we hopen dat dit haar dan wat rust geeft. Mijn verzoek werd heel positief ontvangen ons contact persoon was Jan Hinloopen. Afgesproken dat we op maandag 23 juli om 14.00 uur bij de flat zouden zijn. Nou daar waren we dan stipt op tijd. Jan stond ons al op te wachten Na een kennismakingsrondje waar uit bleek dat er nog namen van gezamenlijke kennissen van vroeger waren, gingen we op weg. Flat 105 is nu 81 zag er indrukwekkend uit is weer van deze tijd en kan weer vele jaren met veel woonplezier bewoond worden.

Na vele vragen en foto's later ontving mijn moeder nog een grote bos bloemen van het Woningbedrijf Velsen

Namens ons allen heel hartelijk dank
en we wensen alle bewoners nog heel veel woonplezier
Victor de Lang